

N. B. Deze melodie van Ps. 66 is dezelfde als die der Psalmen 98 en 118 en der Ev. Gezangen 12, 90, 99, 128, 153, 189 en 250.

Melodie van LOUIS BOURGEOIS (1551), naar de vierstemmige zetting van CLAUDE GOUDIMEL, (1565) bew. door J. A. DE ZWAAN.

Opgewekt ♩ = 66.

1. Laat ie - der 's Hee - ren goedheid lo - - ven, Want goed is d'Op - per - ma - jes - teit!
 2. De Heer is mij tot hulp en sterk - te; Hij is mijn lied, mijn psalm - ge - zang;
 3. Gij zijt mijn God, U zal ik lo - - ven, Ver - hoo - gen U - we ma - jes - teit!

Zijn goed - heid gaat het al te bo - ven, Zijn goed - heid duurt in eeu - wig - heid.
 Hij was het die mijn heil be - werk - te, Dies loof ik Hem mijn le - ven lang.
 Mijn God, niets gaat Uw roem te bo - ven, U prijs ik tot in eeu - wig - heid!

Laat Is - sel nu Gods goed - heid lo - ven, En zeg - gen: roemt Gods ma - jes - teit;
 Men hoort der voo - men tent weer - gal - men Van hulp en heil ons aan - ge - bracht;
 Laat ie - der 's Hee - ren goed - heid lo - ven, Want goed is d'Op - per - ma - jes - teit;

*) Let wel: c, niet cis.

2

Zijn goedheid gaat het al te bo ven; Zijn goedheid duurt in eeu - wig - heid.
 Daar zingt men blij met dank - b're psal - men; Gods rech - ter - hand doet groo - te kracht!
 Zijn goedheid gaat het al te bo - ven; Zijn goedheid duurt in eeu - wig - heid.