

Langzaam. ♩ = 60. Vers 1.

Uit diep ten van el - len - den Roep ik, met mond en hart, Tot U, die heil kunt ten - den: O

Heer! aanschouw mijn smart; Wil naar mijn smeekstem hoo-ren. Merk op mijn jam-mer-klacht; Ver-leen mij gun-stig'

oo - ren, Daar 'Kin mijn druk ver - smacht. *p. legato.*

Tusschenspel.

Deze bewerking van Ps. 130 is in den rythmus van het originael. Vers 3 bevat de harmonieën van Cl. GOUDMEL (1565), de verzen 1 en 4 zijn door S. DE LANGE geharmoniseerd.

Vers 3. (De Tenor iets sterker dan de overige partijen, daar deze de koraalmelodie zingt.)



*mf*

Ik - blijf den Heer ver - wach - ten; Mijn ziel wacht on - ge - stoord. Ik hoop, in al mijn klach - ten, Op

*mf*



Zijn on - feil - baar Woord. Mijn ziel, vol angst en zor - gen, wacht ster - ker op den Heer, Dan wach - ters op den



*dim.* *Tusschenspel.*

mor - gen; Den mor - gen ach! wan - neer?

*piu f*

f Vers 4.

Hoopt op den Heer, gij vro - men! Is Is - ra - ël in nood, Er zal ver - los - sing ko - men; Zijn

goed - heid is zeer groot. Hij maakt, op hun ge - be - den, Gansch Is - ra - ël eens vrij

Van on - ge - rech - te - he - den. Zoo doe Hij ook aan mij!

Kopieëren Verboden